



## HET 100-JAAR BETONDORPFEEST

## UIT DE MOPPERPOT

**Henk Linde**  
Betondorp

In het Brinkhuis spreek ik met Linda, Marja en To, de "gouden driehoek" die een groots feest in samenwerking met de gemeente organiseert om het 100 jarig bestaan van Betondorp te vieren. Ze wonen alle drie in Betondorp en zijn actief op allerlei fronten. Zo organiseert Marja Voedselkracht en helpen Linda en To in de wijk waar het nodig is. Het feest vindt plaats in het feestweekend van 21 en 22 september. Op zaterdag 21 wordt het feest feestelijk geopend en het duurt van 10.00 tot 22.00 uur.

"Wat heel belangrijk is, is dat er voor de kinderen in de wijk iets wordt georganiseerd", zegt Linda. Vanaf 10.15u zijn er Disneyprinsessen en andere verrassingen voor kinderen. Er is een braderie



met allemaal stands, net zoals vroeger! Stands met hapjes, een schminkstand voor kinderen, Voedselkracht heeft een stand net als de Groene Lotus. En Kika staat er, de organisatie die wetenschappelijk onderzoek steunt voor Kinderen met Kanker. Zodoende is aan ons feest ook een

goed doel verbonden waaraan gedoneerd kan worden... Wie jarig is, trakteert!

De hele feestdag is professioneel in samenwerking met Yvonne van der Loo van de gemeente georganiseerd: er is een podium, er zijn vergunningen geregeld en er komt een geluids-

wagen. Vanaf de middag komt Lindy de Booij optreden, onze lokale zangeres!

Er is over de hele dag genoeg te snacken: er komt een poffertjeskraam, er zijn antilliaanse hapjes en later op de dag kan er ook nog friet gesnackt worden.

's Middags treden twee koren op waaronder onze Betondorpse smartlappentrots uit het Brinkhuis.

In de avond zijn er verrassings-acts en ook een dj waardoor de voetjes van de vloer kunnen en er lekker gedanst kan worden.

De dames zeggen enthousiast: "Wij organiseren de basis en de mensen die komen, moeten er wat van maken". En zo is dat! Kom allemaal op 21 september vanaf 10u naar de Brink voor een vet-spetterende feestdag!

**Marianne Wurtz**  
Betondorp

Gemopper raast weer door het dorp!

Het Kerkje, ons enige kerkje, aan de Zaaiersweg gaat dicht. Het moet gerenoveerd worden, woningbouwverenigingen en de Gemeente vinden de kosten te hoog. Dorpsgenoten zijn verontwaardigd.

De vraag rijst kunnen de bewoners dit stoppen? Alweer een fraai gebouw dat gaat verdwijnen of een heel andere functie gaat krijgen. Wat kan het dorp hier tegen doen?

Het kerkje moet blijven daar is iedereen het over eens.

## UIT-AGENDA

**Tanja Oosterbaan**  
Betondorp

- **8 september**  
Bessenfeest in de Zuivel-tuin. **Van 11.00 tot 15.00** uur voor jong en oud. Fanfare, creatieve workshops en gezelligheid.
- **8 september:**  
Taartenbakwedstrijd op de Brink. Opgeven bij brinkculinair, bij de bakker, of bij Brink 1. **Tussen 15.00-16.00 uur mogen alle Betondorpers komen proeven**
- **15 september:**  
Kringdansen op de Brink van **13.30 tot 15.00 uur**. Onder leiding van een ervaren dansdocente worden kringdansen geoefend en uitgevoerd. Rustig niveau voor jong en oud.
- **21 en 22 september:**  
Groot feest **100 jaar betondorp** op de Brink. Programma komt in je brievenbus en in de volgende editie van deze courant.

## FOTORUBRIEK

**Marcin Klazes**  
Betondorp



Uw foto ook in de krant? Stuur deze dan op naar [henklinde@yahoo.com](mailto:henklinde@yahoo.com)

## HISTORISCH NIEUWS

### DE FRONTSOLDAAT IN BETONDORP

**Sarah van Ree**  
Betondorp

Een bekend gezicht in Betondorp, de sigaarvormige gietijzeren lantaarnpaal.

De mast is in 1924 ontworpen door een van de leden van de ontwerpgroep van de Dienst der Publieke Werken (PW), P.L. Marnette.

Oorspronkelijk had deze mast een open armatuur op staander, die 'model Amsterdam II' wordt genoemd, zoals die op de foto te zien is. Door de vorm werd dat al snel geassocieerd met een soldatenhelm en kreeg het de bijnaam frontsoldaat.

In de jaren 1950 werd dit open armatuur vervangen door de in 1954 ontworpen Holbein armatuur van Hogro (nu Lightronics).

## WAT DOET EEN WIJKBEHEERDER?

**Ans Kabel - Ymere**  
Betondorp

Als wijkbeheerder werk ik samen met bewoners met als doel dat u prettig kunt wonen.

Ik werkte eerst heel lang in de horeca maar doe dit werk nu al meer dan een jaar. Betondorp is een leuke buurt. Vaak gaat het goed maar als er problemen zijn probeer ik daar wat aan te doen. Als iemand overlast ervaart met de burens dan is het zaak dat mensen eerst met elkaar in gesprek gaan. Als dat lastig is, bijvoorbeeld omdat je de taal niet spreekt, dan help ik met het gesprek. Vaak komen mensen er samen uit. Lukt dat niet, ook niet met Beter Buren, dan ga ik samen met iemand van het Team Overlast in gesprek. Ik let ook op het groen: als de Japanse duizendknoop gesig-naleerd is, zorg ik ervoor dat die verwijderd wordt. Ook belangrijk: de achterpaden. Het moet begaanbaar blijven voor mensen met een scootmobiel of een rollator. Dat geldt ook voor de stoepen: als er teveel groen overhangt, kan je er niet door. Ik spreek mensen daarop aan. Alles doe ik samen met de bewoners, ze weten me te vinden. En met een vriendelijk praatje is heel veel op te lossen.

**WILT U DEZE KRANT OOK THUIS LEZEN?**

**HAAL UW EXEMPLAAR OP IN HET BRINKHUIS!**

